

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα: Η έλλειψη ανοσοσφαιρίνης (IVIg) οδηγεί τους ασθενείς σε απόγνωση

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στην ερώτησή μας (αρ.πρωτ 5561/02/05/2018) σχετικά με την έλλειψη ανοσοσφαιρίνης (IVIg) στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, διότι το πρόβλημα, ως φαίνεται, λαμβάνει ευρύτερες και δυσοίωνες διαστάσεις. Δεν θα σταθούμε επί μακρόν στις έσως αιτιάσεις και δικαιολογίες του Διοικητή του Νοσοκομείου Κερκύρας, που όχι μόνο δεν απάντησαν στα εύλογα ερωτήματά μας, αλλά ανέδειξαν περαιτέρω την ανεπάρκεια, την προχειρότητα και την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζουν πλείστοι διορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες τους ασθενείς συνανθρώπους μας. Δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί η προκλητική αποσιώπηση των πραγματικών γεγονότων και ο κυνισμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους υπευθύνους ο ασθενής που προσέτρεξε στο νοσοκομείο τους για να λάβει την απαραίτητη για την υγεία του και τη ζωή του θεραπεία: Δεν μερίμνησαν ως όφειλαν να του παρέχουν την θεραπεία αυτή, δεν τον ενημέρωσαν ότι δεν είχε ανευρεθεί το φάρμακο και τον υπέβαλλαν σε σωματική και ψυχική ταλαιπωρία επί ημέρες και σε αγωνία αναμονής επί ώρες. Με περισσό θράσος στην συνέχεια τον προέτρεψαν να αναζητήσει την θεραπεία του σε άλλο (!) νοσοκομείο.

Δυστυχώς οι καταγγελίες πληθαίνουν και οι ασθενείς είναι σε απόγνωση καθώς όπως μας καταγγέλλουν η ανοσοσφαιρίνη βρίσκεται σε έλλειψη και από τα κεντρικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα. Το φάρμακο αυτό χορηγείται σε πολυπληθείς ομάδες που πάσχουν από ποικίλες νόσους όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι ασθενείς έχουν μείνει χωρίς θεραπεία και σε μισημη κατάσταση! Δυστυχώς και Υπουργοί ανάμεσα στις υπόλοιπες πιεστικές υποχρεώσεις σας (που ειρήσθω εν παρόδω, περιλαμβάνουν διαδικτυακές κοκορομαχίες και κομματικές φιέστες) δεν έχετε «προλάβει» να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται από εσάς και τους υφισταμένους σας σε σχέση με την οξύτατη ανεπάρκεια παραγώγων αίματος στα ελληνικά νοσοκομεία.

Οι αιτιάσεις των υπευθύνων, που εσείς διορίσατε με μοναδικό κριτήριο την κομματική τους προσήλωση και όχι την αξιοκρατικά ελεγχόμενη επιστημονική και διοικητική τους επάρκεια, αποδεικνύουν περίτρανα ότι ουδεμία μέριμνα έχετε λάβει για την αντιμετώπιση ελλείψεων και την διαχείριση κρίσεων που δημιουργούνται από τις τραγικές αυτές ελλείψεις: Απουσιάζει παντελώς από εσάς και το επιτελείο σας, η γνώση, ο σχεδιασμός, η πολιτική βούληση και το αίσθημα καθήκοντος για την επίλυση των προβλημάτων υγείας των πολιτών!

Θα έπρεπε να γνωρίζετε, έστω εξ ακοής, την ύπαρξη σε όλες τις προηγμένες υγειονομικά χώρες και να είχατε πράξει ανάλογα:

A) Επιτροπών ελέγχου ορθής χρήσης και παρακολούθησης κατανάλωσης IVIg;

B) Μητρώων καταγραφής αναγκών σε IVIg με βάση τα οποία γίνεται ο μεσο-μακροπρόθεσμος προγραμματισμός παραγγελιών της ανοσοσφαιρίνης;

Γ) Κατηγοριοποίηση αναγκών με βάση τη βεβαιότητα των περιστατικών σε 1<sup>η</sup> κατηγορία επείγουσας ανάγκης, 2<sup>η</sup> κατηγορία μέσης προτεραιότητας, 3<sup>η</sup> κατηγορία χαμηλής προτεραιότητας και 4<sup>η</sup> με μη συνιστώμενες ενδείξεις χορήγησης, ώστε σε παρατηρούμενες ελλείψεις να ακολουθείται απαρέγκλιτα η σειρά προτεραιότητας.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις βασικές σας υποχρεώσεις!

Κατόπιν αυτών,  
Ερωτάστε:

1. Για ποιο λόγο είναι σε έλλειψη η ανοσοσφαιρίνη (IVIg) και γιατί τόσο καιρό δεν έχετε μεριμνήσει να την προμηθευτείτε;
2. Σε ποιες κινήσεις έχετε προβεί προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με την έλλειψη της ανοσοσφαιρίνης;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ